

## *Christian Mejdahls tale.*

Fælleskomitéen for Israel Mindehøjtidelighed 22 okt. 2023 i Herning.

Mine tilhørere med interesse for verden omkring os.

Vi er samlet for at tilkendegive vores støtte, medfølelse og sympati med israelerne, der blev overfaldet af tyrannisk ondskab begået af skånselsløse terrorister for 15 dage siden.

Et overraskelsesangreb der rystede - ikke kun Israel - -men hele verden for sin brutalitet over for uskyldige mennesker.

Vi ærer de dræbte, som brutalt og uden varsel måtte lade livet.

Og vi tænker på de sårede, og på alle pårørende, som lider med de ramte .

Vi tænker også på de ca. 200 gidsler, hvis skæbne vi ikke kender, men som vi håber, frigives uden varige mén.

Vore tanker går også til civilbefolkningen i Gaza, som må lide under krigshandlingerne og Israels ret til at forsvare sig. En ret som hele det officielle Danmark med hendes majestæt dronning Margrethe II i spidsen tilslutter sig.

Konflikterne er ikke nye. Det jødiske folk har en broget fortid.

I år 70 blev jøderne smidt ud af deres land af kejser Titus, og spredt ud over hele verden. Jøderne har altid været forfulgte, selvom de fik frit lejde i Polen i 1300tallet Forfølgelserne i Nazityskland i 1930erne, blev skærpet til udryddelse i første halvdel af 1940erne.

Vi oplevede det i Danmark. Her har jøder boet og følt sig trygge i århundrede.

I disse uger for 80 år siden nåede forfølgelsen, og det var værre, også hertil.

Danske politikere havde fra starten modsat sig at aktionere mod jøderne.

Men på et tidspunkt ville nazisterne danske jøder til livs.

Men en heltmodig indsats fra mange danskere reddede de ca. 7000 jøder til det neutrale Sverige. Den indsats påskønnes i Israel.

Et dansk adelsmærke. Jeg har på et museum i Jerusalem set en dansk båd.

Det er ikke sikkert, at den har sejlet med flygtninge, men den symboliserer redningsaktionen.

I 1942 skrev digterpræsten Kaj Munk skuespillet Niels Ebbesen. Det blev beslaglagt af nazisterne.

Da Niels Ebbesen havde dræbt Den kullede Greve i Randers vender han hjem til sin gård Nørreris. Han er brødebetyngt over at have dræbt grev Gert uden kamp.

Han tiljubles af sine husfolk og naboer. I sin svartale siger Niels Ebbesen bl.a.

"For frie må vi være for at leve!"

Det gjaldt for 500 år siden og det gælder i dag. Og det gælder også i hele Mellemøsten. "For frie må vi være for at leve!"

Efter 1. Verdenskrig blev Palæstina britisk koloni. Da tilbød briterne, at jøderne frit kunne rejse til Palæstina og lovede jøderne landet, som er jødedommens vugge. I årtusinder var det jødernes hjemland, men andre var i mellemtiden flyttet ind.

Det løfte blev først muligt efter 2. Verdenskrig med hjælp af USA's præsident Truman.

Den 14. maj 1948 forlod briterne landet og samtidig erklærede Ben-Gurion Israel for selvstændig stat. I dag er der 162 stater der anerkender Israel.

Opbygningen af landet til en demokratisk stat blev en kamp. Problemet opstod ved, at der boede nogen i forvejen. Det blev bogstavelig talt med murske i den ene hånd og geværet i den anden hånd. Det ville have været bedre med murske og vaterpas.

Den første store krig var i 1956 – Sueskrigen – sammen med England og Frankrig.

Det resulterede bl.a. i en FN styrke i Gaza . FN trak sine soldater tilbage i 1967 på opfordring af Syrien og Egypten. Det blev optakten til 6-dages krigen i 1967.

Umiddelbart så det ud, som om Israel var truet på livet, men de vandt krigen, selvom de Egyptiske og Syriske styrker var dem langt overlegne i antal.

I 1973 overraskede Israels naboer på Yom Kippur dagen (den store forsoningsdag), hvor alle israelere var optaget af at markere helligdagen – også de væbnede styrker. Det tog 3 uger, inden der blev ro igen.

I 2005 trak israelerne sig ud af Gaza. Håbet var, at der ville blive ro, men tomrummet blev udfyldt af Hamas. Resultatet så vi for 15 dage siden.

Ligesom Israel er jødedommens vugge, så er Israel også kristendommens vugge.

Jøderne tror på messias, men de har svært ved at tro, at han kom som en tømrersvend fra Nazaret.

I kristendommen tror vi, at Jesus er Guds søn. Født af jomfru Maria, fik sin gerning blandt jøderne, blev dømt og henrettet af jøder og romere, men opstod påskemorgen, som det var Guds vilje. Som kristne hører vi trosbekendelsen hver søndag i vore kirker.

Helt aktuelt håber jeg, at nødhjælpen hurtig når frem til de berettigede i Gaza

Jøderne har fået landet Israel overdraget. Ikke kun efter 40 år i ørkenen, men også efter 2. Verdenskrig. Derfor har de ret til at forsvare sig. Alternativet bliver, at de havner i Middelhavet. Det kan den frie verden ikke acceptere. Det skal være mit håb, at der må findes en løsning, hvorpå muslimer, jøder og kristne kan leve i gensidig respekt for hinandens kultur, tro og menneskeværd – uden had.

Indtil da må vi bekæmpe antisemitisme i vort land og i vor verdensdel, og støtte Israel i kampen mod terrorister.

Tak for ordet!